

Liturgie Sellingen
17 oktober 2021
Drs. F. Postema, Krewerd

Welkom en mededelingen

Zingen Aanvangslied psalm 27

God is mijn *licht, de redder van mijn leven.*
Zou ik nog *bang zijn voor de duisternis?*
Hij is mijn *kracht, Hij zal bescherming* geven.
Wie vrees ik *nog wanneer Hij* bij mij is?
Toen *ik werd aangevallen* hield ik stand;
mijn *tegenstanders beten in het zand.*
Al *smeedt een machtig leger* een complot,
ik weet mij *veilig in de hand van God.*

2. Eén ding vraag ik, *het is mijn hartsverlangen:*
bij Hem te *mogen wonen* voor altijd,
om elke *dag zijn liefde te ontvangen;*
niets is zo *goed als zijn aanwezigheid.*
Wanneer ik *moegestreden* ben en zwak,
schuil ik *bij Hem, Hij geeft mij onderdak.*
Met *opgeheven hoofd prijs* ik de HEER.
Ik zing en *speel een danklied* tot zijn eer.

Drempelgebed

Votum en groet

Zingen Klein gloria lied 195

Kyrië:

Woorden van troost en bemoediging. 1 Johannes 3: 18 ev

Zingen lied 910: 1 + 2

Gebed om de opening van het Woord, aansluitend lied 333.

De tekst gelezen en gezongen.

Lector: Schriftlezing psalm 13

Zingen psalm 13

*Hoelang nog kijkt U mij niet aan,
vergeet U wat ik moet doorstaan?*

Hoelang nog, *HEER*, blijft *U* verborgen?
Hoelang nog kwellen mij de zorgen
en kan mijn vijand vrijuit gaan?

3. *HEER*, *U* staat mij vol liefde bij.
Ik bouw op *U*, *U* maakt mij vrij.
Mijn hart zal juichen, vrolijk zingen
als dank voor al uw zegeningen,
want *U bent* goed geweest voor mij.

Uitleg en verkondiging

Meditatief moment: <https://www.youtube.com/watch?v=Zzjrjmh2IZk>

Voorbede – stil gebed – onze Vader

Stil gebed

Onze Vader

Zingen lied 864: 1 + 5

Wegzending,

Gezamenlijk amen door het zingen van lied 416: 4

Orde voor de dienst op zondag 17-10-2021, in de Gereformeerde kerk te Sellingen;
Psalmteksten komen uit <https://www.denieuwepsalmberijming.nl/>
Deze liturgie is uitsluitend bestemd voor gebruik binnen deze liturgische context.