

# Liturgie gezamenlijke online-nieuwjaarsdienst 1 januari 2021

Kerkgebouw: Hervormde kerk

Voorganger: ds. Thon uit Valthermond

## Orgelspel

## Welkom, mededelingen

### Aanvangslied: Psalm 92: 1, 2 en 3

Waarlijk, dit is rechtvaardig / dat men de Here prijst,  
dat men Hem eer bewijst / zijn naam is eerbied waardig  
Wij loven in de morgen / uw goedertierenheid,  
ook als de nacht zich spreidt / houdt ons uw hand geborgen.

Gezegend zal Hij wezen / die ons bij name riep,  
die zelf de adem schiep / waarmee Hij wordt geprezen;  
laat alom musiceren, / met stem en instrument,  
maak wijd en zijd bekend / de grote naam des Heren.

Gij hebt mij door uw daden, / o Here God, verheugd.  
Mijn hart is vol van vreugd, / ik juich om uw genade.  
Hoe groot zijn uwe werken, / de werken uwer hand,  
Gij houdt het volk in stand. / Gij zult hun hart versterken.

## Wij zijn stil voor God

## Votum en groet

### We luisteren naar lied 513

1 God heeft het eerste woord.  
Hij heeft in den beginne  
het licht doen overwinnen,  
Hij spreekt nog altijd voort.

2 God heeft het eerste woord.  
Voor wij ter wereld kwamen,  
riep Hij ons reeds bij name,  
zijn roep wordt nog gehoord.

3 God heeft het laatste woord.  
Wat Hij van oudsher zeide,  
wordt aan het eind der tijden  
in heel zijn rijk gehoord.

4 God staat aan het begin  
en Hij komt aan het einde.  
Zijn woord is van het zijnde  
oorsprong en doel en zin.

## Gebed om verlichting met de Heilige Geest

### Lezing: Numeri 6: 22-27

22 De HEER zei tegen Mozes: 23'Zeg tegen Aäron en zijn zonen dat zij de Israëlieten met deze woorden moeten zegenen: 24 Moge de HEER u zegenen en u beschermen, 25 moge de HEER het licht van zijn gelaat over u doen schijnen en u genadig zijn, 26 moge de HEER u zijn gelaat toewenden en u vrede geven.' 27Als zij mijn naam over het volk uitspreken, zal ik de Israëlieten zegenen.'

## We luisteren naar lied 415

1 Zegen ons, Algoede,  
neem ons in uw hoede  
en verhef uw aangezicht  
over ons en geef ons licht.

2 Stort, op onze bede,  
in ons hart uw vrede,  
en vervul ons met de kracht  
van uw Geest bij dag en nacht.

3 Amen, amen, amen!  
Dat wij niet beschamen  
Jezus Christus onze Heer,  
amen, God, uw naam ter eer

## Lezing: Handelingen 4: 1-12

Terwijl Petrus en Johannes de menigte nog toespraken, kwamen de priesters, het hoofd van de tempelwacht en de Sadduceeën op hen af, <sup>2</sup>hevig ontstemd omdat ze het volk onder-richtten en de opstanding uit de dood verkondigden op grond van wat er met Jezus was ge-beurd. <sup>3</sup>Ze grepen hen vast en zetten hen gevangen tot de volgende dag, omdat het al avond was. <sup>4</sup>Maar van degenen die naar de toespraak hadden geluisterd, bekeerden velen zich, zo-dat het aantal gelovigen aangroeide tot ongeveer vijfduizend. <sup>5</sup>De volgende dag kwamen de leiders, de oudsten en de schriftgeleerden bijeen in Jeruzalem, <sup>6</sup>samen met Annas, de hoge-priester, Kajafas, Johannes en Alexander, en allen die tot de hogepriesterlijke familie behoor-den. <sup>7</sup>Nadat ze Petrus en Johannes in het midden hadden doen plaatsnemen, begonnen ze het verhoor met de vraag: 'Door welke kracht of in wiens naam hebt u die daad verricht?' <sup>8</sup>Petrus antwoordde, vervuld van de heilige Geest: 'Leiders van het volk en oudsten, <sup>9</sup>nu wij vandaag worden verhoord omdat we een zieke hebben geholpen, en nu ons wordt gevraagd hoe het komt dat hij is genezen, <sup>10</sup>dient u allen en het hele volk van Israël te weten dat deze man hier gezond voor u staat dankzij de naam van Jezus Christus uit Nazaret, die door u ge-kruisigd is, maar die door God uit de dood is opgewekt. <sup>11</sup>Jezus is de steen die door u, de bouwlieden, vol verachting is weggeworpen, maar die nu de hoeksteen geworden is. <sup>12</sup>Door niemand anders kunnen wij worden gered, want zijn naam is de enige op aarde die de mens redding biedt.'

## We luisteren naar lied 512: 1, 5 en 7

1 O Jezus, hoe vertrouwd en goed  
klinkt mij uw naam in 't oor,  
uw naam die mij geloven doet:  
Gij gaat mij reddend voor;

5 Zolang Gij nog onzichtbaar zijt,  
een zon diep in de nacht,  
roep ik uw nadering reeds uit  
omdat ik U verwacht.

7 O naam, eeuwige ademtocht,  
een sterveling ben ik,  
als eens mijn eigen adem stukt  
dan draagt mij uw muziek.

## Tekst voor de verkondiging: Lucas 2: 21

In die tijd kondigde keizer Augustus een decreet af dat alle inwoners van het rijk zich moes-ten laten inschrijven.

## Verkondiging

## Orgelspel

### We luisteren naar lied 675

Geest van hierboven,  
leer ons geloven,  
hopen, liefhebben door uw kracht!  
Hemelse vrede,  
deel U nu mede  
aan een wereld die U verwacht!  
Wij mogen zingen  
van grote dingen,  
als wij ontvangen  
al ons verlangen,  
met Christus opgestaan. Halleluja!  
Eeuwigheidsleven  
zal Hij ons geven,  
als wij herboren  
Hem toebehoren,  
die ons is voorgegaan. Halleluja!

Wat kan ons schaden,  
wat van U scheiden,  
liefde die ons hebt liefgehad?  
Niets is ten kwade,  
wat wij ook lijden,  
Gij houdt ons bij de hand gevat.  
Gij hebt de zege  
voor ons verkregen,  
Gij zult op aarde  
de macht aanvaarden  
en onze koning zijn. Halleluja!  
Gij, onze Here,  
doet triomferen  
die naar U heten  
en in U weten,  
dat wij Gods kinderen zijn. Halleluja!

### We luisteren naar lied 416

1 Ga met God en Hij zal met je zijn,  
jou nabij op al je wegen  
met zijn raad en troost en zegen.  
Ga met God en Hij zal met je zijn.

2 Ga met God en Hij zal met je zijn:  
bij gevaar, in bange tijden,  
over jou zijn vleugels spreiden.  
Ga met God en Hij zal met je zijn.

3 Ga met God en Hij zal met je zijn:  
in zijn liefde je bewaren,  
in de dood je leven sparen.  
Ga met God en Hij zal met je zijn.

4 Ga met God en Hij zal met je zijn  
tot wij weer elkaar ontmoeten,  
in zijn naam elkaar begroeten.  
Ga met God en Hij zal met je zijn.

## Zegen

## Orgelspel