

Protestantse gemeente te Sellingen

Orde van Dienst

Zondag 22 mei 2022

Voorganger ds. A. L. Verduijn



Voorspel

Welkom en mededelingen

Zingen: Psalm 138: 1 en 4

1. U loof ik, Heer, met hart en ziel,
in eerbied kniel / ik voor U neder.
Ja, in de tegenwoordigheid
der goden wijd / ik U mijn beden.
Naar 't heiligdom waar Gij vertoeft
hef ik het hoofd, / ik zal U prijzen.
Gij zult, o Here, wijd en zijd
uw heerlijkheid / en trouw bewijzen.

Stil gebed

Bemoediging en groet

Muziek: Psalmen voor Nu: Psalm 16

Mijn God, ik kom naar u. Dan ben ik veilig;
ik heb het u gezegd, en blijf het zeggen:
ik heb u nodig, Heer. De rest is overbodig

De mensen hebben andere idolen
en wringen zich voor hen in honderd bochten,
maar ik zal dat nooit doen. En zelfs hun naam niet noemen.

Mijn God, u vult mijn bord. U vult mijn beker:
u hebt iets moois bedacht, en straks is het van mij.
U houdt mijn hele leven in uw handen
en ik kom goed terecht, want dat hebt u gezegd.

De hele nacht lig ik aan God te denken;
Ik voel dat hij er is. Zijn wijsheid geeft me rust.
Dan word ik blij, en zeker van mijn redding:
ik leef, ik leef naast God. Ik val niet uit zijn hand.

'U loof ik Heer, met hart en ziel'

4. Als ik, omringd door tegenspoed,
bezwijken moet, / schenkt Gij mij leven.
Wanneer mijn vijands toorn ontbrandt,
uw rechterhand / zal redding geven.
De Heer is zo getrouw als sterk,
Hij zal zijn werk / voor mij voleinden.
Verlaat niet wat uw hand begon,
o levensbron, / wil bijstand zenden.

'Ik val niet uit Zijn hand'

Want u zult mij niet zomaar laten sterven;
ik hoef niet naar het graf. Want u laat mij niet los.
U wilt mij leren waar ik u moet zoeken:
heel dicht bij u, mijn God, zal ik gelukkig zijn.

Verootmoediging en genade verkondiging

Leefregel 1 Johannes 2: 4 - 11

Zingen: Psalm 146c: 1 en 3

1. Alles wat adem heeft love de Here,
zinge de lof van Israëls God!
Zolang ik hier in het licht mag verkeren,
roem ik zijn liefde en prijs mijn lot.
Die lijf en ziel geschapen heeft
worde geloofd door al wat leeft.
Halleluja! Halleluja!

'Alles wat adem heeft love de Here'

3. Welgelukzalig is ieder te noemen,
die Jakobs God als helper heeft!
Wat zou hem schaden, wie zou hem
verdoemen,
die dag aan dag met Christus leeft?
Wie met de Heer te rade gaat,
die staat Hij bij met raad en daad.
Halleluja! Halleluja!

Gebed bij de opening van het Woord

Muziek voor Kids

Hoe mooi en hoe heerlijk
als wij als familie,
als broers en als zussen
om elkaar geven.
En open en eerlijk
met elkaar omgaan,
de vrede bewaren
en eensgezind leven.
En het mooiste geschenk
wordt ons gegeven:
de zegen van God,
een eindeloos leven.

Hoe mooi en hoe heerlijk
als wij als familie,
als broers en als zussen
om elkaar geven.

'Familie'

En open en eerlijk
met elkaar omgaan,
de vrede bewaren
en eensgezind leven.
En het mooiste geschenk
wordt ons gegeven:
de zegen van God,
een eindeloos leven.

En het mooiste geschenk
wordt ons gegeven:
de zegen van God,
een eindeloos leven.
En het mooiste geschenk
wordt ons gegeven:
de zegen van God,
een eindeloos leven.

Eerste Schriftlezing Prediker 7: 8 - 14

8 Beter de voltooiing van de dingen dan dat ze beginnen, beter geduld dan ongeduld. 9 Erger je niet te snel, want ergernis heerst in het hart van de dwaas. 10 En vraag jezelf niet af waarom het vroeger beter was dan nu. Het getuigt van weinig wijsheid als je daarnaar vraagt. 11 Bezit kan beter samengaan met wijsheid; dat is nuttiger onder de zon. 12 Ze bieden beide schaduw,

maar het voordeel van de wijsheid is dat ze de mens meer schaduw in het leven biedt. 13 Zie het werk van God: wie maakt recht wat Hij krom heeft gemaakt? 14 Geniet dus op de goede dagen van het goede, maar zie op de slechte dagen in dat God naast de goede ook de slechte dagen heeft gemaakt. Geen mens kan in de toekomst zien.

Tweede Schriftlezing 1 Timotheüs' 4: 7 - 10

7 Verwerp heilloze bakerpraat en verzinsels. Oefen jezelf in een vroom leven. 8 Oefening van het lichaam heeft wel enig nut, maar het nut van een vroom leven is grenzeloos, omdat het een belofte inhoudt voor dit leven en het leven dat komen zal. 9 Deze boodschap is betrouwbaar en verdient onze volledige instemming. 10 Hiervoor zwoegen en strijden wij, omdat wij onze hoop gevestigd hebben op de levende God, die de redder is van alle mensen, bovenal van de gelovigen.

Zingen: Liedbundel 100: 1 en 2

1. Houd mij dicht bij U.
Laat me nooit meer gaan.
Voor u leg ik mij leven neer.
Verlangend naar u vriendschap Heer.
U alleen begrijpt, wat ik nodig heb.
Uw liefde die mij warmte geeft,
als U mij in uw armen neemt.
Leid mij naar uw hart.
Breng mij terug naar U.
Refrein:
U bent mijn doel
U bent mijn hartsverlangen
U bent mijn doel
Houd mij heel dicht bij U.

'Houd mij dicht bij U'

2. Houd mij dicht bij U
Laat me nooit meer gaan.
Voor U leg ik mijn leven neer
Verlangend naar u vriendschap Heer.
U alleen begrijpt, wat ik nodig heb.
Uw liefde die mij warmte geeft,
als U mij in uw armen neemt.
Leid mij naar uw hart.
Breng mij terug naar u.
Refrein: 2x
U bent mijn doel
U bent mijn hartsverlangen
U bent mijn doel
Houd mij heel dicht bij U.

Verkondiging

Muziek lied 913: 1 en 4

1 Wat de toekomst brengen moge,
mij geleidt des Heren hand;
moedig sla ik dus de ogen
naar het onbekende land.
Leer mij volgen zonder vragen;
Vader, wat Gij doet is goed!
Leer mij slechts het heden dragen
met een rustig, kalme moed!

'Wat de toekomst brenge moge'

4 Waar de weg mij brengen moge,
aan des Vaders trouwe hand,
loop ik met gesloten ogen
naar het onbekende land.

Dankgebed

Zingen: Lied 754: 1 en 3

1. Liefde Gods die elk beminnen
hemelhoog te boven gaat,
kom in onze harten binnen
met uw milde overdaad.
Jezus, één en al ontferming,
daal vanuit de hoge neer
met uw heerlijke bescherming
in ons bevend hart, o Heer.

Zegen

Respons

Naspel

Collecte bij de uitgang

‘Liefde Gods die elk beminnen’

3. Wat Gij eenmaal zijt begonnen
o voltooi het: maak ons rein,
tot de wereld is gewonnen
en in U hersteld zal zijn,
tot wij eeuwig bij U wonen,
schrijdende van licht tot licht,
leggend onze gouden kronen
zingend voor uw aangezicht.

‘Amen, amen, amen’