

Gezinsdienst 15-5-2022

Welkom en mededelingen

Zingen **Psalm 139: 1, 2**

'Heer die mij ziet zoals ik ben'

1 Heer, die mij ziet zoals ik ben,
dieper dan ik mijzelf ooit ken,
kent Gij mij, Gij weet waar ik ga,
Gij volgt mij waar ik zit of sta.
Wat mij ten diepste houdt bewogen,
't ligt alles open voor uw ogen.

2 Gij zijt zo diep vertrouwd met mij:
wie weet mijn wegen zoals Gij?
Gij kent mijn leven woord voor woord,
Gij hebt mij voor ik spreek gehoord.
Ja overal, op al mijn wegen
en altijd weer komt Gij mij tegen.

Woord van Welkom

Kaars aansteken en gedicht

Stil gebed

Bemoediging en groet

Zingen **Sela**

'Een toekomst vol van hoop'

In de nacht van strijd en zorgen
kijken wij naar U omhoog,
biddend om een nieuwe morgen,
om een toekomst vol van hoop.

Ook al zijn er duizend vragen,
al begrijpen wij U niet,
U blijft ons met liefde dragen,
U die alles overziet.

U geeft een toekomst vol van hoop;
dat heeft U aan ons beloofd.
Niemand anders, U alleen,
leidt ons door dit leven heen.

U heeft ons geluk voor ogen.
Jezus heeft het ons gebracht.

Mens, als wij, voor ons gebroken
in de allerzwartste nacht.

U bent God, de Allerhoogste,
God van onbegrensde macht.
Wij geloven en wij hopen
op het einde van de nacht.

Gebed met kinderen

Tien woorden voor kinderen

Zingen Liedbundel 79: 1, 2, 3

'Heer Uw licht en Uw liefde schijnen'

1.Heer Uw licht en Uw liefde schijnen
waar U bent zal de nacht verdwijnen
Jezus licht van de wereld vernieuw ons
levend woord ja Uw waarheid bevrijd ons,
Schijn in mij, schijn door mij.
Kom Jezus kom
vul dit land met Uw heerlijkheid
kom Heil'ge Geest
stort op ons Uw vuur
zend Uw rivier
laat Uw heil heel de aard vervullen
spreek Heer, uw woord
dat het licht overwint.

2.Heer 'k wil komen in Uw nabijheid
uit de schaduwen in Uw heerlijkheid
door het bloed mag ik U toebehoren
Leer mij, toets mij, Uw stem wil ik horen
schijn in mij, schijn door mij.
Kom Jezus kom
vul dit land met Uw heerlijkheid
kom Heil'ge Geest
stort op ons Uw vuur
zend Uw rivier
laat Uw heil heel de aard' vervullen
spreek Heer, uw woord
dat het licht overwint

3.Staan wij oog in oog met u Heer
Daalt uw stralende licht op ons neer
Zichtbaar, tastbaar wordt u in ons leven
U volmaakt wie volkomen zich geven
schijn in mij, schijn door mij.
Kom Jezus kom
vul dit land met Uw heerlijkheid
kom Heil'ge Geest

stort op ons Uw vuur
zend Uw rivier
laat Uw heil heel de aard vervullen
spreek Heer, uw woord
dat het licht overwint.

Gebed bij de opening van het Woord

Bijbelverhaal Jesaja (BGT)

14 Jeruzalem zegt: 'De Heer heeft mij verlaten, Hij is mij vergeten.' 15-16 Maar de Heer zegt: 'Jeruzalem, Ik heb je naam in Mijn hart bewaard. Ik zal altijd aan je denken. Een moeder zorgt toch ook goed voor het kind dat ze in haar buik gedragen heeft? Ze vergeet haar kind nooit. En zelfs al zou een moeder haar kind vergeten, Ik zal jou nooit vergeten! 17 Jeruzalem, je inwoners komen gauw naar huis. En de vijanden die jou verwoest hebben, zullen weggaan. 18 Doe je ogen maar open, kijk om je heen. Je inwoners komen er al aan, ze komen allemaal naar je toe. Je zult trots op hen zijn. Door hen zul je weer een prachtige stad worden. Zo prachtig als een bruid die haar mooiste sieraden draagt. Dat belooft Ik!

Lied Liedbundel 99: 1, 2, 3, 4

'Ik zal er zijn'

1. Hoe wonderlijk mooi is uw eeuwige Naam.
Verborgen aanwezig deelt U mijn bestaan.
Waar ik ben, bent U: wat een kostbaar geheim.
Uw naam is 'Ik ben' en 'Ik zal er zijn'.

2. Een boog in de wolken als teken van trouw,
staat boven mijn leven, zegt: Ik ben bij jou!
In tijden van vreugde, maar ook van verdriet,
ben ik bij U veilig, U die mij ziet.

3. De toekomst is zeker, ja eindeloos goed.
Als ik eens moet sterven, als ik U ontmoet:
dan droogt U mijn tranen, U noemt zelfs mijn naam.
U blijft bij mij Jezus, laat mij niet gaan.

Refr. 'Ik ben die Ik ben' is uw eeuwige naam.
Onnoembaar aanwezig deelt U mijn bestaan.
Hoe adembenemend, ontroerend dichtbij:
uw naam is 'Ik ben', en 'Ik zal er zijn'

4. O Naam aller namen, aan U alle eer.
Niets kan mij ooit scheiden van Jezus mijn Heer:
Geen dood en geen leven, geen moeite of pijn.
Ik zal eeuwig zingen, dicht bij U zijn.

Refr. 'Ik ben die Ik ben' is uw eeuwige naam.
Onnoembaar aanwezig deelt U mijn bestaan.
Hoe adembenemend, ontroerend dichtbij:
uw naam is 'Ik ben', en 'Ik zal er zijn',

uw naam is 'Ik ben', en 'Ik zal er zijn'.

Bijbelverhaal Lucas 2: 41-52

Als Jezus twaalf jaar is

Op een dag is het feest in Jeruzalem. Ieder jaar is dat feest en het duurt wel zeven dagen! Veel mensen uit Nazareth gaan er naar toe. Het is wel een heel eind lopen van Nazareth naar Jeruzalem maar de mensen vinden dat niet erg. Ze maken er een fijne reis van. De grote mensen praten onderweg met elkaar en ze zingen ook psalmen. Dat zijn liederen die koning David vroeger heeft gemaakt. Het klinkt zo prachtig als de mensen daar lopen te zingen. De kinderen spelen onderweg. Soms lopen ze een eind vooruit en soms lopen ze helemaal achteraan. Dat vinden de vaders en moeders best.

Jozef en Maria gaan ook naar het feest in Jeruzalem. En Jezus mag mee omdat Hij nu twaalf jaar is. Jezus loopt soms een tijdje bij zijn ouders, dan weer bij de andere jongens uit Nazareth. Het is een heel gezellige reis. Als ze eindelijk in Jeruzalem zijn, zoeken Jozef en Maria een huis waar ze die zeven dagen kunnen logeren. De volgende dag gaan ze naar de tempel. Daar is het een drukte! Alle mensen die op het feest zijn, gaan naar de tempel om te bidden en een offer te brengen aan de Here God. Jozef en Maria doen dat ook en Jezus is bij hen. Als Jozef een dier offert aan de Here God, staat Jezus erbij. Nu Hij twaalf jaar is, hoort hij een beetje bij de grote mensen. Vroeger mocht Hij hier niet komen, maar nu wel. Jezus vindt het zó fijn om in de tempel te zijn. Hij denkt: 'Dit is het huis van mijn Vader. Hier wil ik wel altijd blijven!'

Bij de tempel zijn een paar grote kamers. In één van die kamers zitten deftige, geleerde mannen met elkaar te praten. Dat zijn schriftgeleerden. Zij weten precies wat er in de Bijbel staat. Ze lezen daar elke dag in ze praten er met elkaar over. De gewone mensen weten vaak niet zo goed wat de Here God allemaal in de Bijbel heeft laten opschrijven. Als ze het wél willen weten kunnen ze het aan de schriftgeleerden vragen, want die weten alles!

Als het feest na zeven dagen weer voorbij is gaan Jozef en Maria weer naar huis. Samen met de andere mensen uit Nazareth lopen ze de stad Jeruzalem uit. Jezus is niet bij hen. Jozef en Maria denken: 'Hij zal wel met de andere kinderen meegaan. We zien hem straks wel. Het is hier zo'n drukte met al die mensen.' Maar als ze een eind buiten Jeruzalem zijn hebben ze Jezus nog steeds niet gevonden. De andere kinderen uit Nazareth hebben ze al gezien, maar Jezus was er niet bij. Maria wordt nu toch wel een beetje ongerust. Waar is haar zoon toch? Samen met Jozef gaat ze zoeken tussen de mensen die op de weg lopen. Ze vraagt overal: "Hebben jullie Jezus ook gezien?" Nee, niemand heeft Hem gezien! "Dan is Hij nog in Jeruzalem", zegt ze tegen Jozef. "We moeten terug!" Bang lopen ze de hele weg weer terug naar Jeruzalem. En ondertussen vragen ze overal: "Hebben jullie Jezus ook gezien?" Ze zoeken de hele stad door. Overal kijken ze en vragen ze. Maar niemand heeft Jezus gezien.

Ze komen weer bij de tempel en ook hier kijken ze overal rond. Ze komen bij die grote kamer waar de schriftgeleerden met elkaar praten. En dan? "Daar is Hij!" roept Maria blij. Ja, daar is Jezus, bij de schriftgeleerden! De geleerde mannen staan in een kring om Hem heen en ze luisteren verbaasd naar Hem. Nog nooit hebben ze een jongen van twaalf jaar gezien die zóveel van de Bijbel weet. Jezus vraagt hen heel moeilijke dingen. En als ze Hém iets vragen, weet Hij altijd het antwoord! "Wat een bijzondere jongen is dat" zeggen ze tegen elkaar. Ze weten niet dat die bijzondere jongen de Zoon van God is. Jezus ziet er immers uit als een gewone

jongen? Maria rent naar Jezus toe. Ze is blij en boos tegelijk! “Jongen toch, hoe kon je dat doen?” roept ze. “Je vader en ik waren zo ongerust, we hebben je overal gezocht.” “Waarom heeft u naar mij gezocht?” vraagt Jezus. “U weet toch wel dat ik *hier* moet zijn, in het huis van mijn Vader? Ik moet over mijn Vader praten.” Jozef en Maria begrijpen niet zo goed wat Jezus bedoelt. Ze zijn zo ongerust geweest over Hem. Maar Jezus staat op en gaat met Jozef en Maria mee naar huis, naar Nazareth.

Lied **Opwekking Kids 77**

‘God kent jou’

God kent jou
vanaf het begin
helemaal van buiten
en van binnenin
Hij kent al je vreugde
en al je verdriet,
want Hij ziet de dingen
die een ander niet ziet
(refrein 1x)

(Couplet)
en weet je wat zo mooi is
bij Jezus voel je je vrij
om helemaal jezelf te zijn
want Hij houdt van jou,
ja Hij houdt van jou,
ja Hij houdt van jou en mij

Filmpje

Zingen **lied 778: 1, 2, 3, 4, 5**

‘O Here God, - ons liefst verlangen’

O Here God, ons liefst verlangen
dit kind van ons, dit liefdepand,
wij hebben het van U ontvangen,
wij geven 't U uit uwe hand.

Als Gij het zelf niet vast blijft houden
nu het in onze handen is,
dit kind voor 't licht bestemd, hoe zouden
wij 't hoeden voor de duisternis

Geef dat het van ons leert te kijken
naar Hem die 't licht der wereld is
en altijd meer op Hem gaat lijken
een lichtglans in de duisternis

Opdat het eens met ons mag wonen,
Heer, in uw hoge, heilige stad,
als al wie Christus' stralend-schone
verschijning hebben liefgehad.

Verkondiging

Zingen **Evangelische liedbundel 452**

'Jezus is de goede Herder'

Jezus is de goede herder
Jezus Hij is overal
Jezus is de goede herder
Brengt mij veilig naar de stal

Als je 's avonds niet kunt slapen
Als je bang in 't donker bent
Denk dan eens al die schapen
Die de heer bij name kent

Jezus is de goede herder
Jezus hij is overal
Jezus is de goede herder
Brengt mij veilig naar de stal

En wanneer je soms alleen bent
En je hart is vol verdriet
Denk dan aan de goede herder
Hij vergeet Zijn schaapjes niet

Jezus is de goede herder
Jezus Hij is overal
Jezus is de goede herder
Brengt mij veilig naar de stal

Gedicht

Dankgebed

Slotlied Liedbundel 60: 1, 2, 3

'Veilig in Jezus armen'

Veilig in Jezus' armen,
veilig aan Jezus' hart.
Daar in Zijn teer erbarmen,
daar rust mijn ziel van smart.
Hoor, 't is het lied der eng'len,
zingend van liefd' en vree,
ruisend uit 's hemels zalen,
over de glazen zee.
Veilig in Jezus' armen,
veilig aan Jezus' hart.
Daar in Zijn teer erbarmen,
daar rust mijn ziel van smart.

Jezus mijn dierb're toevlucht,

Jezus, U stierf voor mij.
Dat op die rots der eeuwen
eeuwig mijn hope zij.
Heer, laat mij lijdzaam wachten,
totdat het duister vliedt
en 't oog aan gindse kusten
Uw heillicht gloren ziet.
Veilig in Jezus' armen,
veilig aan Jezus' hart.
Daar in Zijn teer erbarmen,
daar rust mijn ziel van smart.

Zegen met zingen van zegenlied

Zegenlied met de kids vooraan

Ga in vrede.
Ga in liefde.
Ga in de kracht van onze Heer.
Met Zijn blijdschap.
En Zijn zegen,
Ga met God.
Tot de volgende keer!

Dit is mijn gebed voor jou
elke dag steeds weer.

Ga in vrede.
Ga in liefde.
Ga in de kracht van onze Heer.
Met Zijn blijdschap.
En Zijn zegen,
Ga met God.
Tot de volgende keer!